

Boekentips



Thomas Boston, *Het kromme in het levenslot* (Houten, Uitgeverij Den Hertog); ISBN: 9789033122576; 194 blz.; € 14,90

Het leven van de bekende Schotse prediker Thomas Boston (1676-1732) was niet gemakkelijk. Getekend door zijn eigen ervaringen, schreef Boston

dit leerzame en troostvolle boek. Hij werpt een verrassend helder licht op het menselijk leven met zijn vele 'waaroms'. Al de tegenslagen die een mens kan ervaren, vormen 'het kromme'. Alleen door het geloof kunnen wij een juist gezicht krijgen op alles wat ons in dit leven overkomt. Centraal staat dat God in Zijn wijsheid en door Zijn almacht alles bestuurt en regeert. Boston roept op tot vernedering, want daarop zal op Gods tijd een volkomen verhoging volgen.